

Viva Senior

Fuengirola 13/10 – 20/10 2007

Jag, som skriver det här ”halkade” med på resan ”på ett bananskal”. Viva Travel hade fått ett återbud – men resan var redan beställd. Fick frågan av Eile, som var reseledare, om jag skulle följa med, eftersom jag tidigare pratat om att åka.

Jag bestämde mig att följa med men bara en vecka – de andra stannade två.

Med Monica och Eile var vi 20 personer. Några i gruppen hade varit med på Viva Travels resor till Fulengirola tidigare – några hade bott /arbetat där. De passade på att göra egna utflykter – träffa sina vänner.

”Dagboksanteckningar”

Lördag den 13 oktober - resan

Jag och några till träffades vid busstationen, Uppsala, för resa till Arlanda.

Eile såg till att alla kom med. Monica hade åkt till Arlanda för att möta upp resten av gruppen som skulle med på samma plan.

Planet var försenat p.g.a motvind från Spanien, men piloten körde in nästan hela tiden eftersom det var medvind ner.

Väl framme på hotellet Stella Maris, en bra bit efter midnatt, blev vi tilldelade våra rum.

Portiern var nog lite trött - för två av resenärerna mötte en yrvaken naken karl, som protesterade när de kom till ”sitt” rum – portiern hade dubbelbokat. Det löste sig snabbt.

Samtliga i vår grupp hade studios med balkong ut mot havet. Det fanns köksdel med kokmöjligheter. Kranvatten fick man koka innan man använde. Vår affär fanns i samma kvarter – och där fanns allt man behövde.

Söndagen den 14 oktober

Sov gott – vaknade på söndagen vid 1000-tiden.

Efter sen frukost samlades de flesta av oss i receptionen för en promenad, o lunch. Vi gick till en mindre marknad i närheten. Vi kom lite sent, för försäljarna hade börjat packa ner sina saker. Vi stannade på en restaurang åt lunch, Tortilla (omelett). Efter lunchen gick några tillbaka till hotellet, som var lätt att hitta eftersom den låg längs strandpromenaden.

Jag följde de andra på en promenad in i stan.

På kvällen träffades vi kl 1900 för att gå till en kinesrestaurang och äta en ”12-rätters”. Det var inte ”buffé” – vi blev serverade en rätt i taget. Gott rött vin ingick. Allt var mycket gott.



När vi kom tillbaka till hotellet blev alla inbjudna till Monica och Eile på en drink och trevlig samvaro.

Måndag den 15 oktober

Vaknade tidigt – fortfarande mörkt ute. Åt frukost ute på balkongen trots det.

Behövde inte sätta på mig långärmat –skönt. Molnigt så någon vacker soluppgång fick jag inte se.



Dagens promenad gick ner till hamnen, inte långt från hotellet.



Kl 1500 samlades vi vid hotellets pool, för att lära oss ”bra-att-kunna”-fraser –ord på spanska. Monica, som var lärare, var ”hård”. Jag o några till fick läxa till kvällen, då vi var o åt. Jag o Jan skulle beställa in notan!! Klarade det galant till lärarinnans förtjusning. ”La

quenta por favor!!” Att beställs notan för en stor grupp var alltid spännande!! Det gick aldrig att få notan uppdelad – utan det blev alltid en massa räknande. Tog tid – men det hade vi ju gott om. Över huvud taget så är ”spansk tid” mycket töjbar. Monica berättade att under en resa hade det varit någon viktig fotbollsmatch med Spanien, som det ena laget. Alla hade beställt in mat – när den aldrig kom så gick hon o kollade – det visade sig att all personal hade lämnat sina sysslor för att se på tv.

- Det hände att vi kom för sent till beställda bord på restauranger, men det var aldrig sura miner – vi kom ju.

Nåja innan restaurangbesöket blev vi nerbjudna till stranden (kl 1800) av Monica och Eile för att äta tapas (korv ost chips oliver mm) o dricka vin, som aptitretare före middagen.

Det var då historieberättandet tog riktig fart. Eile Anders Siggan och Rudolf var de som kunde flest. Vi andra hade svårt att käka p.g.a risken att få i halsen när poängerna kom. Med nöd o näppe hann vi i tid till restaurangen, där jag åt fisk.

Några av oss gick sedan till en snackbar i närheten, där en kille sjöng gamla godingar – som vi dansade till. Jättekul!!

Tisdag den 16 oktober

Vaknade med ett ryck vid 0500-tiden – trodde att en bomb smällts av, men det var åskan. Har aldrig hört så kraftiga åsksmällar någon gång. Somnade om efter en halvtimme då ovädret dragit bort.

Efter frukost gick vi för att besöka solkustens största marknad, som ”kommer” varje tisdag till Fuengirola, inte långt från hotellet. Jag hade sett fram emot denna, hade tänkt handla en hel del. Men när vi kom fram visade sig att marknaden var inställd just denna tisdag. Detta berodde på att man just avslutat en festivalvecka.



Planerna blev ändrade – o vi gick till Svenska Kyrkan o åt våfflor i stället.



Sol, värme, playa. Allt stämde –
av oss gick ner till stranden efter lunch.



flera

Denna kväll blev det inget restaurangbesök. Vi träffades nere på stranden. Var och en tagit med sig något att äta – de flesta hade med sig färska räkor vin o bröd. Jättetrevligt. Nytt besök på snackbaren – en tjej stod för underhållningen – mer dans. Trevligt.

Onsdag den 17 oktober

Utflykt till Mijas ”den vita staden”. Vi åkte lokalbuss dit. Gick runt o tittade. Jag var in i ett ”kapell” – när jag kom ut hade de andra försvunnit, men jag tyckte se dom försvinna över ett backkrön. Gick efter fel grupp!! (mina kompisar hade gått till ett kafé o fikar). Tog lite bilder under min ensamma promenad.

Bl.a. tog jag bild på de åsnor, som var tätt uppstallade - till dess någon ville åka på (?) dem.



Eile hade fått i uppdrag att leta mig – han fann mig när jag var på till busstorget.

Hann ta en snabbfika (cappucino) gick för att se flamencodans. Alla som ville ha blev bjudna på



reda på väg ner

innan vi åskådare portvin.



Det var två tjejer o en kille som dansade. Imponerande.



När vi kom tillbaka till Fuengirola gick några av oss och äta lunch på en tapasrestaurang.



På kvällen var vi till en pizzeria. Jag åt nog den godaste pizza jag nånsin ätit. Försökte pumpa den svensktalande restaurangägaren hur han gjorde den men han bara skrattade.

Därefter danspuben, där en Elvisklädd kille stod för sången. Stannade inte länge eftersom jag skulle upp tidigt på torsdag. Beställde väckning i receptionen.

Torsdag den 18 oktober

K1 0645 blev vi Anita o Göran, Kerstin o Jan , Berit och jag hämtade med buss för färd till Granada där vi gick runt i gamla stan innan vi fick en rejäl lunchbuffé . Därefter var målet Alhambra.



Granada

Småsten lagda i mönster – fanns på flera platser.

”Statyn” är en man, som stod helt stilla till dess någon la en slant i mjölkhämtaren då snurrade han revolvern som tack.



En plansch över Alhambra med Sierra Nevada i bakgrunden. P.g.a. soldis såg vi inte bergstopparna (som inte var snötäckta när vi var där)



Mycké utsmyckningar på väggar o balkonger



ALHAMBRA



De sirliga
utsnidningarna i pelare
väggar m fl ställen är
gjord i alabaster. Vet inte
vilket träslag som den
utsmyckade dörren är
gjord i.





En vy från Alhambra
När vi kom tillbaka till Fuengirola var det mingel hos Monica o Eile.

Fredag den 19 oktober 2007

Började som vanligt med en promenad efter frukost.



Därefter hjälpte Eile mig att hitta de bästa affärerna, för de prylar som jag skulle köpa med hem.



Vi var o tittade i Saluhallen, där av färska matvaror. (Handlade inget)

det fanns massor



Här har vi en karl som stod och slipade knivar. Hade utrusningen på moppen.



På kvällen hade Monica sminkparty för oss tjejer.



Utsikt från våning 15



Sedan gick vi till en restaurang Ku-Dam, där vi åt grillspett. Mycket gott. Spetten var upphängda på en ställning ovanför tallriken så att man kunde peta ner en kött- eller fiskbit i taget. Fiffigt.

Lördag den 20 oktober åkte jag hem till Uppsala.

Så här kunde havet se ut från min balkong.



Till sist vill jag tacka alla som var med på denna resa.
Ett särskilt tack till Monica o Eile som såg till att alla hade det bra.



”Britta”.