

RESA MED TREVLIKA MÄNNISKOR ÄR KUL.

November 2006

Jag har länge tänkt på att jag skulle skriva något om mina resor med Viva senior och äntligen har jag tagit mod till mig.

Jag är en 76-årig kvinna som lever ensam men vill fortfarande resa och träffa människor. Min dotter satt och sökte på resor och en av träffarna var då Viva Senior som hon ringde upp och ställde frågor om deras resekoncept.

Hon ringde upp mig och berättade om resorna och efter lite tvekan beslutade jag mig för att åka med.

Jag åkte till Arlanda, med lite oro i kroppen, och möttes då av ett gäng andra äldre och två mycket positiva och omtänksamma reseledare. De hjälpte oss alla att checka in bagaget och upp till avgångshallen. Ombord på planet så satt vi i närheten av varandra och flygresan gick bra.

Efter fyra timmars resa så landade vi i Malaga och reseledarna tog hand om oss och bagaget. Transferbussen stod och väntade, så efter ungefär en timme var vi på plats i vårt hotell som heter Stella Maris och ligger i Fuengirola. Vi fick våra studios med utsikt och balkong ut mot Medelhavet.

Senare på dagen samlades vi, och reseledarna Monica och Eile berättade lite om veckans program och varnade oss för ficktjuvar under tiden som vi gäster åt lite tapas och drack vin. Alla verkade jättetrevliga och var lätta att få kontakt med.

Programmet under veckan var mycket trevligt och alla som behövde lite råd och tips fick det av våra reseledare som verkligen finns till hands hela dygnet. Jag hann med att besöka Malaga, dit vi åkte med lokaltåget, för att se Picasso museet och Picassos födelsehus. Vi besökte en liten bodega och drack ett glas Moscatell.

Det var mycket trevligt.

Staden Granada och Alhambra var också en av utflykterna jag deltog i. Alhambra är väldigt vackert men det var långt att gå inne i slottet och trappstegen var höga så man var alldeles slut efter en heldags resa.

Mijas som är en liten bergsby med alldeles vita hus och en underbar utsikt över hela solkusten blev nästa dags resa. Där hade man uppvisning i Flamenco och bjöd på vin. Vile man så kunde man få åka burrotaxi, rida på åsna, genom staden. Andra veckan besökte vi Gibraltar och var upp till S:t Michaelsgrottan och träffade våra "släktingar" aporna som försökte stjäla allt som gick att äta.

Vi solade och umgicks på stranden där vi också spelade boule, badade och drack lite vin då och då.

När våra fjorton dagar gått funderade man vad tiden hade tagit vägen för man hade haft så roligt, trevligt och lärt känna många nya trevliga vänner.

Resan hem gick också bra och det var med sorg i hjärtat vi skildes från varandra. Dagen efter hemkomsten deppade man lite och längtade efter sina nyvunna vänner och vem skulle ta hand om en nu när inte de fantastiska reseledarna fanns.

Jag gick och funderade någon vecka och sedan bestämde jag mig för att åka med nästa resa också. Så blev det och nu har jag åkt med på fem av Viva Seniors resor till Fuengirola. Alla har varit lika trevliga och alla resenärer har varit som en stor familj. Vi har alltid haft lika roligt och trevligt och reseledarna har alltid funnits till hands och hjälpt oss tillrätta. Vi har flugit olika vägar till Malaga, direkt eller med byte i Madrid, men det har alltid fungerat och inte varit några problem.

Gemenskap, flexibilitet och service genomsyrar varje resa jag deltagit i och det har verkligen varit hälsoresor som gjort att man känner sig piggare när man kommer hem.

Vill ni ut och resa, **TAG CHANSEN**, åk med trevliga människor och mycket serviceinriktade reseledarna Monica, sjuksköterska, och Eile, polis, mycket tryggare kan man inte ha det. Jag har haft det fantastiskt bra på mina resor och ångrar inte en sekund att jag började resa med **Viva Senior** och jag har träffat flera andra på resorna som åkt med förut. Alla är mycket nöjda.

Nu har jag lyckats skriva min reseberättelse och det är jag glad över.
Många kramar till Monica och Eile

Gudrun Gustafsson
Farsta

Ps. Jag åker med den 19 mars också. Ds.