

RESEBERÄTTELSE OM SENIORRESORNA MED VIVA TRAVEL TILL SPANIEN

November 2004

Enligt det samtal vi hade lovade jag att skriva en reseberättelse om Seniorresorna med Viva Travel till Spanien. Bakgrunden till resorna är en enkät som reseföretaget gjorde bland pensionärsföreningars medlemmar om utlandsresor. Det visade sig att många inte vågade åka då man inte visste om man skulle klara sig själva på resmålet. Viva Travel anordnade då en resa på försök till Spaniens solkust, Fuengirola, med reseledare som skulle finnas tillgängliga på resmålet 24 timmar per dygn. Jag fick en förfrågan om att åka med som reseledare och jag tackade ja eftersom jag arbetat med de äldres säkerhet i Uppsala i många år och tyckte det skulle vara roligt att få träffa seniorerna i en annan situation. Med på resan var också en sjuksköterska för att kunna ta hand om eventuella sjukdomstillstånd.

Resan till Fuengirola gick av stapeln den 5 november 2004 och resenärerna kom från Stockholm, Norduppland och Uppsala. Eftersom resenärerna var osäkra på att komma rätt på Arlanda så träffade vi dem vid Bussterminalen i Uppsala och åkte Arlandabussen tillsammans. Klockan 06.00 träffades alla på terminal 5 och checkades in. Tillsammans passerade vi säkerhetskontrollen och fortsatte till gatan där vi skulle kliva ombord på planet som skulle ta oss till Malaga. I planet hade vi platserna intill varandra så att vi kunde prata och umgås under resan.

Ungefär klockan 11.30 landade vi på Malagas flygplats och hämtade vårt bagage och gick ut till väntande taxibilar som transporterade oss till hotellet Stella Maris i Fuengirola där vi checkade in. Alla rum låg på samma våningsplan intill varandra med reseledarnas rum i mitten så att alla visste var vi fanns om man ville ha hjälp med något. Hotellet ligger c:a 10 meter från stranden och 50 meter från Medelhavet. Alla rum som vi bodde i hade utsikt och balkong mot havet. Alla fick möjlighet att packa upp och bekanta sig med hotellet innan vi klockan 14.00 träffades för en kort genomgång av vad som skulle hända under veckan. Välkomstlunchen intog vi tillsammans på en liten restaurang på strandpromenaden. När alla fått mat och var mätta och belåtna orienterades seniorerna om hotellets närmaste omgivningar. Alla bodde på rum med kokmöjligheter och alla var intresserade av att göra sin egen frukost så det var viktigt att hitta till Mercadon, matvaruaffären, som låg c:a 100 meter från hotell entrén. En gemensam inköpsrunda i Mercadon avslutade eftermiddagens program.

På kvällen träffade vi ett annat resesällskap från Skellefteå och vi drack Sangria och åt lite spanskt tilltugg, Tapas, samvaron fortsatte till sena kvällen och det var dags att få lite sömn i ögonen.

Efter en god natts sömn började lördagens program med att vi tog en promenad utmed Medelhavet på gångstråket som kallas Paseon. Alla njöt av det underbara vädret och den värmande solen. Promenaden varade c:a 1 tim och sedan var det fritt att vila på rummet eller stranden fram till klockan 14.00. Eftermiddagen ägnades åt lite prat om hälsa och sjuksköterskan pratade om att hälsan sköter sig inte själv utan att man ska äta rätt och motionera i lagom doser. Sedan lärde hon oss några av de vanligaste orden på spanska som det visade sig att flera av deltagarna hade nytta av när de skulle handla. På kvällen träffades vi i receptionen och gick till restaurang Ku-damm för att äta. Alla deltagare beställde grillspett eftersom det var en specialitet som serverades. När kyparna bar in en järnställning med en krok på och placerade framför var och en förstod vi ingenting. Järnställningen hade en ganska stor ring längst ned mot bordet, där ställde man en tallrik med divers kokta rotfrukter sedan bar man in grillspetten inlindade i hushållsfolie och hängde spetten på krokarna ovanför tallriken. Alla kunde sedan

servera sig själva så mycket kött man ville ha genom att med gaffeln dra ner kött från spettet på tallriken. Rödvinet till maten gjorde att alla pratade och skrattade och berättade olika anekdoter ur sitt liv. Vid midnatt lämnade vi matstället och tog en promenad tillsammans i den ljumna natten genom Fuengirola till vårt hotell. Tröttheten gjorde att alla gick till sina rum för att sova efter en mycket trevlig dag.

Söndagen var en solig underbar dag och som vanligt träffades vi utanför hotellet och gick vår morgonpromenad utmed paseon. På söndagarna har man en marknad nere vid hamnen och den ville alla besöka så vi tog en gemensam promenad dit. Efter någon timme på marknaden hade de flesta handlat varor så man knappast orkade bära dem till hotellet. Resledarna fick ställa upp och avlasta de mest nedlastade resenärerna. Efter någon timmes vila samlades vi på den mjuka sköna sandstranden vid hotellet och spelade boule. Det blev inget vanligt boule parti för det gick inte att få kloten att rulla, tekniken blev helt annorlunda. Utkast så högt som möjligt och så nära lillen som möjligt. Laget med de minst erfarna boulespelarna vann. Under spelets gång samlades människor på den närliggande paseon och hejade och applåderade för deltagarnas prestationer. Hem till hotellet och efter en stunds vila gick vi ned till restaurangen, där engelska seniorer samlats till samkväm med musik och sång. Två av våra resenärer deltog med svenska sånger och applåderades livligt av engelsmännen efter uppträdandet. Kvällen tillbringade vi sedan på en liten trevlig italiensk restaurang med pastarätter och gott italienskt vin. Promenad hem till hotellet utmed ett blått Medelhav.

På morgonen väcktes vi vid 06:30 tiden då det var dags att åka på en dagstur till Granada och ett besök på Alhambra, det kända arabiska monumentet Charles Den V palats och Generalifes trädgårdar. Bussturen tog ca 1 ½ timme innan vi var framme i Granada där vi stannade och alla fick möjlighet att besöka ett stort varuhus mitt i city. Därefter åkte vi vidare med bussen upp till Alhambra. När vi stod och väntade på guiden berättade vår bussvärdinna att det var ca 4 km promenad som väntade besökarna. En av mina resedeltagare orkade inte gå så långt och hade ont i benen. Vi ordnade då så att hon och hennes man fick åka taxi in till Alhambra. De fick vänta inne på en liten servering och hade en manegefik utsikt ner över Granada, när vi andra kom till platsen anslöt de och följde med oss genom det underbart vackra Alhambra och fick se den vackra Lejonbrunnen och alla vattenspeglar som fanns där. Mycket vackert och lärorikt, ett stycke Spansk historia. Efter besöket åt vi lunch på en restaurang alldeles intill Alhambra. Därefter var det dags att åka tillbaka till Fuengirola och under hela resan beundrade vi de vackra olivlundarna som låg utmed vägen. Vid 18-tiden var vi hemma igen. För de som orkade träffades vi vid 20-tiden och besökte en restaurang i närheten av hotellet.

Nästa morgon var en strålande varm och skön dag med 25 graders värme och som vanligt en promenad utmed Medelhavet. När vi kom hem gick några och vilade vid poolen och några gick i den varma mjuka sanden ut med havet. På eftermiddagen promenerade vi till City och besökte saluhallen och alla dess små butiker. Några handlade lite souvenirer, några beundrade de underbara fiskdiskarna med fiskar i alla regnbågens färger, skaldjur och små bläckfiskar. Vi gjorde en sight seeing i city och med besök på diverse affärer och kyrkor, satte oss på en servering och bara tittade på folklivet.

Klockan 1800 var det dags för mer spanskundervisning och jag hade en genomgång om säkerhetstänkande för seniorer dels vad som gäller hemma i Sverige och dels om att hantera väskor och pengar på semesterresan.

Klockan 20 00 besökte vi Robertos restaurang där han berättade och visade hur man gör en äkta spansk paella och därefter avnjöt vi alla denna underbara maträtt. En av damerna i sällskapet tyckte att det var väldigt mycket mat på tallriken, men när hon ätit färdigt fanns det inte så mycket som ett riskorn kvar

på tallriken. Rödvinet vi serverades till var fantastiskt gott enligt alla i gruppen. Efter några glas vin var stämningen hög och historierna flödade runt bordet och alla skrattade och hade mycket trevligt.

Vid 23.30 tiden började vi en stilla promenad mot hotellet . Helt plötsligt började en av männen att få känning av kärlekskramp och sjuksköterskan fick göra sitt första ingripande på grund av sjukdom. Efter en stunds vila fortsatte vi till hotellet där mannen undersöktes och fick lite medicin och beordrades i säng. Innan vi reseledare gick till sängs kontrollerade sjuksköterskan än en gång att mannen mätte bättre.

Nästa morgon samlades vi i receptionen för resa med lokaltåget till Malaga. Mannen kände sig helt återställd och ville delta i resan. När vi kom fram till Malaga tog vi en promenad till Picasso museet och beskådade några av Picassos tidiga verk och skisser. Ett mycket intressant besök. Efter en kortare kafferast på en gatuservering fortsatte vi till Picassos barndomshem och därefter fick alla som ville ta en promenad och titta på de som var och en tyckte var sevärt. Vi träffades sen vid den gamla Katedralen och gick till en liten restaurang och åt gaspacho , en typisk spansk kall soppa. Vi tog lokaltåget hem igen och alla fick tillfälle att vila på rummet eller sola på stranden vid hotellet.

Några av oss gjorde sällskap för att äta på en engelsk pub vid restauranggatan. Vi åt , tittade på folklivet och alla gatuförsäljare som försökte lura på turisterna olika föremål. Sedan var dags att gå hem och sova.

På torsdagsmorgonen samlades vi som vanligt för morgonpromenad. Och vid 13-tiden åkte vi med lokalbussen till en liten charmig vit bergsby som heter Mijas. Vi tog en promenad genom staden, köpte lite souvenirer och besökte en liten,mycket vacker, kyrka mitt i byn. Därefter satt vi på en liten uteservering och en del tog sig en öl medan andra föredrog ett glas vin. När alla kände sig nöjd tog vi bussen tillbaka till Fuengirola. På kvällen åt vi gemensam middag på hotellet och summerade den gångna veckan. Alla var mycket nöjda och tyckte det hade varit en underbar vecka. Lagom mycket utflykter, valfriheten hade varit stor och vädret hade varit lagom varmt och sol i stort sett varje dag. Resenärerna tyckte bara att det var synd att vi måste åka hem nästa dag. Några av deltagarna sa följande: " Vem ska skämma bort oss när vi kommer hem när inte ni reseledare är med ?" Kvällen avslutades med att vi satt var och en på sin balkong och såg ut över Medelhavet men samtalande med varandra över balkongräckena. Det blev ganska sent innan alla kommit till ro.

Följande dag samlades vi till en gemensam avskedsfrukost som ingick i resekostnaden. Alla verkade lite ledsna att behöva åka hem och lämna sina nyvunna vänner och oss reseledare. Klockan 10.00 kom taxin och hämtade oss för färd till flygplatsen i Malaga. Planet avgick 12.15. Vi satt tillsammans i planet och pratade om veckan där vissa hade busat och spexat så resan hade blivit väldigt rolig och minnesrik.. Efter 4 timmar i luften landade vi på Arlanda och checkade ut bagaget. Några tog sig hem med egen transport och några gjorde sällskap med oss på bussen till Bussterminalen i Uppsala. Där skildes våra vägar och helt plötsligt kändes det väldigt tomt men många roliga minnen från resan gjorde att man snart log igen och kände att resan varit helt fantastisk.

Får jag möjlighet att åka på flera resor med seniorer som reseledare så tackar jag omgående" JA."

Har du eller någon annan frågor runt resan så får ni gärna ta kontakt med mig eller Viva Travel.

Med vänliga hälsningar
Eile Gustafsson