

Viva Travel–Senior Resa till Fuengirola

18 – 25 april 2007

Att resa med Viva Travel – Senior var något helt utöver en vanlig charterresa. Resan var mera som att följa med reseledarna Monica och Eile på deras egna semesterresa och blev en kompisresa med en grupp glada och trevliga resenärer i varierande åldrar, från födelseår tidigt 20-tal till 60-tal.

Vi deltagare kom från olika delar av Sverige. Från Uppsala kom Gully, Nisse samt Hervor o Örjan, Åsa o Stig från Västerås. Ingrid, Mari, Sigun från Stockholmsområdet. Elvy o Gunnar från Hisings Backa samt i Fuengirola tillstötte glada eleganta norska Synnöve från Strömstad, men som i stor utsträckning vitsat på solkusten. Vi blev snart en genuin grupp med god sammanhållning, mycket beroende på Monica och Eiles outtröttliga livsglädje och initiativ rikedom. För de av oss som reste ensamma uppkom aldrig någon ensamhetskänsla och vi omslöts av hela resegruppens kompisanda.

För oss från Uppsala startade resan med Arlandabussen onsdag morgon kl 04.05 (Gäsp!!) där reseledarna Monica och Eile redan fanns på plats, tog hand om vårt bagage och lotsade oss genom alla procedurer med flyg, bagage och transporter till lägenhetshotellet Stella Maris i Fuengirola. Bara att följa med och slippa tänka själv, Tack, Tack!

Hemresan skedde på samma bekymmersfria sätt, fast i omvänd ordning och vi skildes från Monica Eile vid Arlandabussen i Uppsala påföljande onsdagseftermiddag efter en livfull trevlig vecka.

Fuengirola är en stor livlig stad men mest uppbyggd för turism. Mängder av små och stora butiker och (som förefaller) 1.000-tals barer och restauranger. Vad jag mest observerade var de elegant plattsatta promenadvägarna utefter hela kuststräckan och renligheten, inget skräp på gatorna och inget klotter på väggar. Överallt fanns ramper för rullstolar och gånghandikappade. Tyvärr lät nonchalanta hundägare sina "små gulliga knähundar) bestämma platsen för sina behov och obekymrat vandra vidare.

Ett oskick! Trots att det fanns tätt placerade avfallsbehållare. Vårt hotell Stella Maris, 16 våningar, beläget vid gatan utefter havsstranden, hade pentry inredning och mikrougn i rummen. Det flesta av oss bodde på våning 9 och hade en vidsträckt utsikt över havsstranden och medelhavet från våra balkonger.

Vi träffades varje förmiddag i receptionen, där vi i samråd med Monica Eile planerade dagens program. Dom som inte hade egna aktiviteter följde Monica eller Eile på långa strandpromenader eller utflykter. Vi gjorde gemensam utflykt till byn Mijas, som ligger högt i bergen och med vidunderlig utsikt över kusten, fick skåda Fuengirola från ovan. Mijas är en gammal by med branta gator och vackra vita hus. Turen gick med lokalbussen, kostnad 1,05 euro per resa.

Några av deltagarna, som var hemmastadda på solkusten, gjorde egna resor till omkringliggande orter.

Söndagen reste halva gruppen med Eile till Malaga för att bland annat besöka Picasso museet, medan vi andra följde Monica till söndagsmarknaden. Ett kort besök, det regnade då.

I programmet planerat besök i Alhambra och Granada ströks eftersom att dom flesta hade varit där tidigare och vädret var mer lockande för ett strandparty med snacks och dryck.

Sista dagarna av veckan var solen i högform och vi vistades till mesta dels på playan i gemytlig samvaro. Eile ilade i skytteltrafik mellan stranden och supermercadon medförande olika slags tapas och drycker.

Kväll samling klockan 20:00 för sena middagar. Vi var mestadels hela gruppen som följde Monica till av henne kända restauranger i stan. God mat och stora portioner, trevlig samvaro och hög

pratnivå.

Efter middagen kaffe och avec på någon "bullerbar" med dans. "Bullerbar" = hög ljudnivå på dansbandsmusiken. (ett uttryck skapat av mig undertecknat). Där blev hela gänget väldigt dansanta, utom undertecknad jazzfanatiker som inte kan fatta hur man kan dansa till buller dansband och discomusik.

Närmare midnattstimmen vandrade vi arm i arm, stödjande varandra och sjungande "Sakta vi går genom stan", till våra rum efter en ansträngande kväll och till sköna sängar. Om inte Eile kallade till godnattfösare på rum 904 förstås!

Sålunda förflöt "seniorveckan" i Fuengirola och jag vill för samtliga resenärer tacka Monica och Eile för ert ledarskap och den idoga energi som ni har ägnat oss resekompisar under en glädjefull vecka.

Så tyckte Nisse.