



Fuengirola 2012

Om du som senior skulle vilja göra en resa och känner dig lite osäker.....
då rekommenderar jag dig att resa med Viva Senior.
Du blir väl omhändertagen och kan känna dig trygg i alla situationer.

I många år försökte en god vän få mig att följa med henne till Fuengirola i Spanien. Hon berättade att allt ordnades från Uppsala. Det var bara att åka till Arlanda och där skulle Monica och Roine möta upp med alla resehandlingar. Allt skulle dessutom vara klart för vår ankomst nere i Fuengirola.

Det hände för ett kort ögonblick att jag greps av viss misstänksamhet.....tänk, om jag skulle komma till Arlanda och finna att det bara var jag och en resväska ingen representant för Viva Senior. Men min resekamrat May, hade talat sanning..... och jag var glad att jag följt med på detta äventyr.

På Arlanda dök snart Monica upp följd av Roine. Varma leenden och stora kramar! Det här började bra!

Snabbt lotsades vi alla genom alla formaliteter och iväg for vi!!

Nere i Malaga hämtades vi av en chaufför i en minibuss. Under resan från flygplatsen till Fuengirola såg vi resultat av den spanska krackelerande ekonomin..... halvfärdiga sommarhus och hotell reste sig som skelett mot den blå spanska himlen.

Så var vi då framme vid Stella Maris, vilket vacker namn! Hotellet är ett lägenhetshotell. Alla rum som vi disponerade hade balkonger som vette mot havet. En spännande strandpromenad gick utanför hotellet. Där joggade spanjorerna, där tog hundar av olika storlekar och raser sin promenad med sina mattar och hussar, där gick både gamla och unga på romantiska promenader med armarna om varandra hand i hand, i sanden bredvid promenaden hade sandskulptörer skapat fantastiska verk.....slott, krokodiler, bilar, fantasin var flödande.

Alla lägenheter hade sköna sängar, väl fungerande köksavdelning, rejält och fint badrum och gott om utrymme för kläder och medhavda saker. Och när balkongdörren var öppen kunde man höra havets brus. Hotellet har egen pool, mitt emot fanns flera badanläggningar med stolar och parasoll till ett resonabelt pris. Hotellets personal, från receptionen till städerskor var mycket tillmötesgående och trevlig.

Varje morgon möttes hela gruppen nere i foajén Denna sista resa för året var vi bara 8 personer. Då diskuterade vi vad vi skulle göra under dagen. Det var fritt fram att komma med förslag och man kunde göra vad man själv ville. Vädret styrde en del. Den tid vi var där nere var det ovanligt kallt.

Vissa saker gjorde vi allihopa tillsammans. En dag for vi alla med pendeltåg till Malaga. Väl framme, fick vi nästan på en gång slingra oss och tränga oss igenom en demonstration, ... där visslades det med visselpipor och slogs med grytlock och som det skreks!!! Mot nedskärningar förstås!!

Vi tog en del kort när vi stötte på HC Andersen som stod i solskenet som staty i ett gathörn. I den vackra och intressanta botaniska trädgården fikade vi och tog kort. Långt ner i en mörk bodega fick vi dricka sött och mörkrött malagavin serverade av distinkta äldre gentlemen. Vi passerade den imponerande katedralen som bara har ett torn (pengarna räckte bara till ett torn) Verk av Picasso finns att se på ett museum. Vilken artist!!! Lunchdags..... i solen...Som vi njöööööt av den goda maten och vilken snabb service!

En annan dag for vi alla med lokalbuss upp i bergen till den lilla söta staden Mijas. Här var vädret ett annat än nere i Malga. Sällan har vi frusit så! Det blåste och ven... iskalla vindar gjorde att flera av oss köpte ytterplagg för att så ut. Efter besök i en liten kyrka, vykort och souvenirer fann vi en plats i solen mot en vägg..... i lå!! Där kunde vi höra musik från torget där stelfrusna vackra spanjorskor dansade på en rund scen, medan taxi-åsnorna stod och surade med öronen bakåt. Det smakade verkligen med en varm toast och massor av Irish coffee!!

Utflykten till Ronda blev inställd pga det kalla och lynniga vädret. Annars är det en mycket ovanlig stad med höga branter som omger centrum. Det får bli nästa gång!!

Alldeles i början på vår vistelse sökte vi upp Svenska Kyrkan. Svenskt kaffe och kanelbullar. Tidningar och böcker. Bra att den finns för oroliga själar. Vi gick även dit Första advent för att lyssna på julmusik, dricka glögg och äta pepparkakor. Denna dag var det förresten enda dagen som det regnade lite på hela resan.

Ja, det var faktiskt kallt på morgnarna när vi gick upp. Ibland åt vi frukost inne på rummet. Spanjorerna berättade att det inte brukade var så kallt denna tid på året. Man mötte dem på strandpromenaden med sjalar för munnen... något som vi svenska vikingar i shorts hade roligt åt.

Buss-stationen ligger relativt nära hotellet, man promenerar lätt dit och under promenaden kan man speja in saker man inte visste att man behövde köpa. Bra information gavs både på plakat och av personal. Så man kunde lätt åka iväg på utflykter själv om man ville.. Jag tex for en dag till Cala di Mijas nere vid havet. Ligger på vägen till Marbella (samma buss) I Cala finns trevliga restauranger, små butiker och en jättefin vit rundkyrka När jag var där var det en koptisk gudstjänst med en präst som talade om korset på både spanska och arabiska. Han var klädd i en vit mantel och hade en vit hätta. Stort svart skägg fullbordade det hela. Vi var bara sju personer närvarande. Efter andlig spis åt jag tapas nere vid strandpromenaden och drack kaffe med engelsmän som verkade bo där på vinterhalvåret.

I receptionen kunde man få hjälp med att åka på utflykter i spanska företags regi.

Vi var ett par i gruppen som for iväg till Granada/ Alhambra en dag. Strålande solsken, lagom varmt och verkligen en kulturupplevelse. Mellan 1238 och 1492 var Granada ett självständigt moriskt kungarike... mitt i Spanien... mitt i Europa!!! Alhambra är idag ett världsarv inom UNESCO.

Efteråt är det lite kul att tänka på det, men under guidningen var vi arga... GUIDEN SOM FÖRSVANN!!! Alla besökande hade fått hörlurar och guiden talade engelska och berättade intressanta saker om byggnaderna.... men vi såg honom inte ofta. Vi hörde hans röst, men vi visste inte VAR han var och VAD han pratade om. Han var kort i rocken, hade en diskret fleece-jacka och smälte jättefint in bland turisterna. Så kan man inte sköta denna guidning!!!

En dag var vi några som for med ett bussbolag till skatteparadiset Gibraltar... detta engelska fäste!!! Guiden hade badat i deodrant på morgonen så vi mådde illa ett tag. Det tog lång tid att hämta upp alla medresenärer, in och ut, in och ut i hotellanläggningar.... det snurrade i

huvudet.

Vid framkomsten kunde man välja mella olika alternativ.... se tunnlar som grävdes under krig 1779 – 1783. ... tunnlar från Andra världskriget,....en grotta som fungerade som sjukhus under andra världskriget men som nu fungerar som ett auditorim. Mm mm.

Vi valde pga tidsbrist att bara se THE APES Fick tag på en skicklig londonchaufför som på utsökt engelska och för ett bra pris skjutsade oss på slingrande och ibland enkelriktade småvägar upp till de små charmiga och busiga aporna. Som vi skrattade... de slogs och brottades, de hoppade och for omkring ...det gällde att inte ha något löst de kunde stjäla. Chefen själv var kompis med vår chaufför och de höll varandra i hand när vi var där., samtidigt som han åt bananer. Förbudet för oss att mata dem emellertid... man får böta 500 pund om man gör detta. Under Andra världskriget dödades alla apor utom tre stycken. Winston Churchill lyckade köpa in en ny grupp och som tack för detta blev en av aporna döpt efter honom. Vår chaufför berättade mycket under turen, Gibraltar har många kyrkor och alla världsreligioner finns representerade. Den judiska kolonin är mycket stor. Runt berget har man gjort utfyllningar i havet för att skapa en större stad. Vackert resultat. Vi stannade vid olika monument där vi fick möjlighete att fotografera.

När vi kom ner till centrum igen gick vi på affärgatan och handlade och förundrades över alla sprit- och alla juvelerar - affärer som fanns. Lunch intogs i solen och vi var nöjda med vår intensiva dag. Guidens deodrant hade dunstat bort under dagen!! Skönt!

Inte långt från vårt hotell Stella Maris ligger hamnen, varifrån en liten fiskeflotta varje dag ger sig ut.

Där kan man se spännande fiskar, bla stora bläckfiskar vägas. Där hålls varje dag auktion på fångsten.

På kajen sitter fiskarna och lagar sina nät och gubbarna står och skvallrar. Inte långt därifrån ligger alla båtar som ägs av livsnjutarna, den en båten finare än den andra. I nov/dec är det lugnt. Säsongen är över. Måsarna hade intagit de bästa platserna för att speja in intressanta saker.

Vissa av oss lade ner mycket tid på att göra fynd i affärerna. Monica visade oss de bästa och billigaste.

I en affär för underkläder kunde man tack vare henne tom köpa trosor med små fickor på...mmmm!!!

Somliga av oss var tom tvungna att köpa en extra väska för att kunna ta hem alla fynd

Nästan varje kväll gjorde vi något kul tillsammans... restaurangbesök, promenader.

Ofta var vi på Monicas och Roines rum för att äta gott, läsa spanska, ha små tävlingar, berätta roliga historier och verkligen njuta av varandras sällskap. Det låter mycket när 10 personer skrattar högt!! Eftersom gruppen bestod av bara åtta personer, kom vi varandra väldigt nära och blev goda vänner. Men ibland satt vi på våra egna balkonger med levande ljus och frossade ex i stora räkor som fanns att köpa för 65 :- kg på den fantastiska supermercadan nära hotellet. När vi åt kunde vi se månen, stjärnhimlen och höra vågornas brus... underbart!

Reseledarna Monica och Roine var helt fantastiska. De kånkade och bar på rollatorer, de följde med till uttagsautomater när vi var lite osäkra, de hjälpte oss handla, de skrattade och tröstade.

Behövde man medicinsk hjälp hade Monica en välfylld väska med medikamenter. Bara att beställa... blodtrycket.. hur är det? Feber?? allt (nästan) gick att lösa.

Vi hade fantastiska reseledare... varma och omtänksamma, roliga..... kvicktänkta.... löste problem som uppstod

Roine..... 2 meter lång, gullade med oss tanter.... skrattade glatt och bullrande och fick oss alla att känna oss uppvaktade

Monica..... söt och charmig, kul.... duktig.... och som jag sade i avskedstalet.....
Tage Danielsson sade om Monica Zetterlund " Du är en lingonkvist i ett cocktailglas"
" Monica, du är en orkidé i ett glas med svensk svagdricka. Skulle man lägga dig i en driva av snö skulle snön smälta på fem minuter och runt dig kulle växa upp flammande röd bouganvilla

Vi är så nöjda med resan och vi älskar er!!

Barbro G
en av de 8 i gänget